

De martelaren van Scilli (180 na Chr)

Op 17 juli van het jaar 180 na Chr werd een groep christenen uit het Noord-Afrikaanse stadje Scilli (Nu Kasserine, in Tunesië) door de Romeinen ter dood gebracht. Dankzij een ooggetuige hebben we een nauwkeurig verslag van hun verhoor.

Keizer Commodus in Rome had de vervolging van Christenen geboden. In Scilli werd een groepje gelovigen opgepakt: ze weigerden een offer aan de keizer te brengen, en werden dus voor verhoor en straf naar de hoofdstad Carthago gebracht.

De Romeinse proconsul Saturninus kon niet begrijpen dat deze mensen zo iets onbenulligs als een offer aan de keizer weigerden, waarmee ze hun eigen leven weggooiden.

In de ogen van deze gelovigen wonnen ze juist hun leven. Eeuwig leven zelfs. Daarom konden ze zo moedig en standvastig zijn. Zijn wij bereid ons leven te verliezen om het met Christus juist te winnen? Hier het verslag, we geven het bijna compleet weer:

Verslag

Tijdens het consulaat van Preasens en Claudianus werden op 17 juli in het kantoor van proconsul voorgeleid: Speratus, Nartzalus en Cittinus, alsmede Donata, Secunda en Vestia.

Proconsul Saturninus zei: "U kunt gratie krijgen van onze heer de keizer als u uw gezond verstand weer gebruikt."

Speratus antwoordde: "Nooit hebben wij kwaad gedaan of zijn we medeplichtig geweest aan enig onrecht. Wij hebben nooit vervloekt; ja zelfs bij tegenspoed hebben wij ons dankbaar opgesteld uit hoogachting voor de keizer."

Proconsul Saturninus antwoordde: "Ook wij zijn religieus, en onze religie is waarachtig. Wij zweren bij de beschermgeest van de keizer en bidden voor zijn gezondheid. Dat moet u ook doen."

Speratus hernam: "Als u zo vriendelijk zou zijn naar mij te willen luisteren, zal ik u vertellen over een mysterie dat pas echt waarachtig is."

Saturninus zei daarop: "Als u maar niet afgeeft op wat heilig is voor ons. Zweer nu maar liever gewoon bij de beschermgeest van onze keizer."

Speratus begon: "Het rijk van deze wereld erken ik niet. Veeleer ben ik een dienaar van de God die geen mens ooit heeft gezien, en die het oog niet kan waarnemen. Ik heb nooit gestolen en betaal netjes mijn belasting, omdat ik mijn Heer hoog acht, de koning der alle koningen en keizer van alle volken."

Saturninus sprak tot de anderen: "U kunt dit geloof beter opgeven."

Speratus zei: "Een geloof is slecht, wanneer het op moord uit is en aandringt op valse getuigenissen."

Saturninus herhaalde: "Doet niet mee aan deze waanzin."

Cittinus zei: "Wij hebben voor niemand ontzag dan voor de Heer onze God die in de hemel is."

Donata zei: "Wij brengen eer aan de keizer als keizer, maar ontzag hebben wij voor God."

Vestia zei: "Ik ben christin."

Secunda zei: "En wat ik ben, daar heb ik zelf voor gekozen."

De gouverneur Saturninus zei tot Speratus: "U volhardt in het christen zijn?"

Speratus zei: "Ik ben christen!" En de anderen stemden met hem in.

Proconsul Saturninus zei: "U wilt geen uitstel om u te beraden?"

Speratus zei: "Zo'n zaak van gerechtigheid behoeft verder geen beraad."

Proconsul Saturninus zei: "Wat hebt u daar in die tas?"

Speratus zei: "Boeken en brieven van Paulus, een rechtvaardig man."

Saturninus zei: "Neem toch dertig dagen uitstel; misschien bedenkt u zich toch nog."

Speratus zei opnieuw: "Ik ben christen!" En allen stemden met hem in.

Toen maakte proconsul Saturninus van achter zijn schrijftafeltje het vonnis bekend: "Speratus, Nartzalus, Cittinus, Donata, Vestia en Secunda [...] hebben bekend dat ze volgens de christelijke rite leven en volharden hardnekkig, ofschoon hun de gelegenheid werd geboden om tot de Romeinse levenswijze terug te keren, dus worden ze met het zwaard ter dood gebracht."

Speratus zei: "God zij dank!"

Nartzalus zei: "Vandaag zullen wij getuigen zijn in de hemel. Dank zij God." [...]

Gezamenlijk zeiden ze: "God zij dank."

Terstond zijn ze onthoofd voor de naam van Christus.

Laten wij vandaag eens nadenken over de zaken waarover we ons zo druk kunnen maken. Draait het om ons Heer? En wat mag het volgen van Christus ons kosten? Dank God voor het voorbeeld van de martelaren van Scilli, en bid ook voor de gelovigen die vandaag de dag voor keuzes van leven en dood staan.